



**ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
- Ε.Δ.Ε.Υ.Α. -**

Πατρόκλου 15, 412 22 Λάρισα
Τηλ.2410258261, Fax 2410532347,
e-mail:info@edeysa.gr
web: www.edeysa.gr

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 2013

Κώστας Τζανακούλης, Δήμαρχος Λαρισαίων, Αντιπρόεδρος Ε.Δ.Ε.Υ.Α.

Κύριοι Υπουργοί,

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Κυρίες και Κύριοι,

Αφού ευχαριστήσω κι εγώ με την σειρά μου τις ΔΕΥΑ Σερρών και Ηράκλειας και προσωπικά τους αγαπητούς Κλεάνθη Κοτσακιάδη, Δήμαρχο Ηράκλειας και Γραμματέα της Ένωσης, και Θεόδωρο Αραμπατζή, Πρόεδρο της ΔΕΥΑ Σερρών και Πρόεδρο της Ελεγκτικής Επιτροπής της ΕΔΕΥΑ για την συνδιοργάνωση της Γ.Σ. και τη φιλοξενία, καθώς και το Δήμαρχο Σερρών κ. Πέτρο Αγγελίδη για τη φιλοξενία, θα επιχειρήσω να σας δώσω μία καθαρή εικόνα για τους βασικούς τομείς στους οποίους η Ένωση θα επικεντρώσει τις δραστηριότητές της στο επόμενο διάστημα.

Στην έκθεση πεπραγμένων ο Πρόεδρος της Ένωσης περιέγραψε με τρόπο παραστατικό και δεν θα ήταν υπερβολή, αν λέγαμε, δραματικό, το τοπίο και την περιρρέουσα ατμόσφαιρα μέσα στην οποία κινήθηκαν οι Δ.Ε.Υ.Α. στο χρόνο που διανύσαμε από τη Γ.Σ. της Χίου, τον Ιούλιο του 2013 μέχρι σήμερα. Αναφέρθηκε αναλυτικά στις ενέργειες του Δ.Σ. προσπαθώντας να δώσει την ένταση που βιώσαμε στην προσπάθεια να προλάβουμε, να αποτρέψουμε και να ανατρέψουμε νομοθετικές ρυθμίσεις σε βάρος των Δ.Ε.Υ.Α. που αν αξιολογηθούν με αντικειμενικότητα κρίνονται υπερβολικές και άδικες.

Η διαπίστωση όλου του Δ.Σ. της ΕΔΕΥΑ, αλλά κι όλου του χώρου των Δ.Ε.Υ.Α. είναι ότι όλο το προηγούμενο διάστημα **οι Δ.Ε.Υ.Α. κλήθηκαν και υποχρεώθηκαν να λειτουργήσουν μέσα σ' ένα ασφυκτικό κλοιό νέων νομοθετικών ρυθμίσεων που όχι μόνο αγνόησαν το θεσμικό τους πλαίσιο, τον ν. 1069/80, αλλά και σε κάποιες περιπτώσεις ήταν κατάφωρα αντίθετες προς αυτό.** Η δυσάρεστη αυτή πραγματικότητα προσδιορίζει και τους προγραμματικούς στόχους μας για το επόμενο διάστημα. **Ο κεντρικός μας στόχος είναι να διαφυλάξουμε και να προστατεύσουμε τις Δ.Ε.Υ.Α. από κάθε προσπάθεια υπονόμευσής τους, από κάθε προσπάθεια να υποτιμηθεί ο ρόλος τους και η συμβολή τους στην υφιστάμενη κατάσταση του τομέα ύδρευσης-αποχέτευσης και του περιβάλλοντος, από κάθε προσπάθεια διαστρέβλωσης της πραγματικότητας σε βάρος τους.**

Το συμπέρασμά μας από όλες τις επαφές που είχαμε μέχρι σήμερα με τα

συναρμόδια Υπουργεία και φορείς είναι ότι το «κέντρο» (αν εξαιρέσουμε, ίσως, το Υπουργείο Εσωτερικών) δεν γνωρίζει τις ΔΕΥΑ, το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας τους, τη φύση, τον ρόλο και κυρίως το έργο τους. Οι ΔΕΥΑ λειτούργησαν και λειτουργούν στην περιφέρεια και οι δραστηριότητες της περιφέρειας επισκιάζονταν ανέκαθεν από τις δραστηριότητες του κέντρου. Η άγνοια αυτή είναι επικίνδυνη διότι δημιουργείται μία θολή και συγκεχυμένη εικόνα για τις επιχειρήσεις και με τον τρόπο αυτό εντάσσονται σε οριζόντιες ρυθμίσεις που αφορούν στο δημόσιο τομέα. Ένα παράδειγμα που βίωσαν οι ΔΕΥΑ ιδίως μετά τον «Καλλικράτη» και με τη καθιέρωση του ελέγχου των δαπανών τους από το Ελεγκτικό Συνέδριο είναι η σύγχυση που επικράτησε στις υπηρεσίες του Ελεγκτικού Συνεδρίου ως προς τη φύση των ΔΕΥΑ, αφού σε αρκετές περιπτώσεις ταυτίστηκαν με τους ΟΤΑ με τα γνωστά αποτελέσματα. Δεν θα ήταν υπερβολή αν λέγαμε ότι ακόμα και τώρα σε κάποιες περιπτώσεις το θέμα δεν έχει ξεκαθαρίσει απολύτως και παρουσιάζονται κατά καιρούς προβλήματα.

Επομένως, επίκεντρο της δράσης μας στο επόμενο διάστημα θα είναι **να εντείνουμε και να ολοκληρώσουμε την ενημέρωση που ξεκινήσαμε προς τα συναρμόδια Υπουργεία και κυρίως το Υπουργείο Οικονομικών απ' όπου εκπορεύονται πολλές οριζόντιες ρυθμίσεις για τις Δ.Ε.Υ.Α.** Σκοπός μας θα είναι να διαλυθεί κάθε ασάφεια και αμφιβολία για τις επιχειρήσεις μας. Η προσπάθειά μας θα κατευθυνθεί και προς τα πολιτικά κόμματα (ήδη όπως ανέφερε ο Πρόεδρος ξεκινήσαμε την ενημέρωση των κομμάτων που συμμετέχουν στην κυβέρνηση) ώστε να ενημερωθεί για τις ΔΕΥΑ όλο το φάσμα του πολιτικού συστήματος.

Η ενημέρωσή μας θα αφορά στη φύση και το έργο των Δ.Ε.Υ.Α. τονίζοντας ιδιαίτερος ότι οι Δ.Ε.Υ.Α. είναι αυτοτελείς ως προς τους Δήμους επιχειρήσεις που λειτουργούν ανταποδοτικά και σύμφωνα με τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας, έχουν εξαιρεθεί από το δημόσιο τομέα και δεν επιβαρύνουν για την λειτουργία τους τον κρατικό προϋπολογισμό. Επίσης, θα καταβληθεί προσπάθεια να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στο έργο τους στα τριάντα περίπου χρόνια της λειτουργίας τους, έργο που δεν έχει προβληθεί όσο θα του άξιζε τόσο από πλευράς ποιότητας όσο και από πλευράς μεγέθους και χάρη στο οποίο η χώρα μας απέφυγε καταδικές από τα ευρωπαϊκά όργανα για διάφορες περιβαλλοντικές παραβάσεις. Αλλά και οι ΔΕΥΑ με την σειρά τους θα πρέπει να προβάλουν το έργο τους στις τοπικές κοινωνίες ώστε να τις έχουν στο πλευρό τους σε κάθε προσπάθεια να πληγούν αδικαιολόγητα απ' όπου κι αν αυτή εκπορεύεται.

Δυστυχώς, και για λόγους ανεξάρτητους από τη θέλησή μας δεν καταφέραμε να πραγματοποιήσουμε ακόμα την ημερίδα την οποία εδώ και πολύ καιρό σχεδιάζουμε για τις ΔΕΥΑ, το έργο και τις προοπτικές τους. Ελπίζουμε ότι θα μπορέσουμε να την πραγματοποιήσουμε στο άμεσο μέλλον ώστε οι Δ.Ε.Υ.Α. να βγουν από το περιθώριο και να «ακουσθεί» η φωνή τους στο πανελλήνιο με τη βοήθεια και των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης. Η ημερίδα αυτή είναι επίκαιρη σήμερα περισσότερο από ποτέ διότι οι ιδιωτικοποιήσεις των δύο εταιριών της Αθήνας και Θεσσαλονίκης και κυρίως της ΕΥΑΘ βρίσκονται προ των πυλών. Ο τίτλος που έχουμε επιλέξει είναι «**Δημοτικές Επιχειρήσεις Υδρευσης-Αποχέτευσης: Τριάντα χρόνια στην υπηρεσία των πολιτών της περιφέρειας**». **Στόχος της ημερίδας θα είναι να αναδειχθεί και να προβληθεί τόσο ο χαρακτήρας των Δ.Ε.Υ.Α. και η προσφορά τους στο κοινωνικό σύνολο όσο και να παρουσιασθεί στην κοινή γνώμη η κατάσταση του τομέα ύδρευσης-αποχέτευσης σε ευρωπαϊκό επίπεδο με έμφαση στην αποτυχία της ιδιωτικοποίησης του νερού όπου αυτή εφαρμόστηκε.**

Στο θέμα της ιδιωτικοποίησης του νερού η θέση της Ε.Δ.Ε.Υ.Α. έχει ήδη εκφρασθεί με σαφήνεια και με κάθε δυνατή ευκαιρία και σε κάθε περίπτωση θα τονίζουμε **ότι η διαχείριση του νερού για να είναι βιώσιμη δεν μπορεί παρά να είναι δημόσιου ή δημοτικού χαρακτήρα.**

Πέρα από τα παραπάνω οι προσπάθειές μας θα επικεντρωθούν στην προάσπιση του θεσμικού πλαισίου των Δ.Ε.Υ.Α. που βάλλεται και αποδομείται το τελευταίο χρονικό διάστημα. Ο ν. 1069/80 ήταν ένα πολύτιμο θεσμικό εργαλείο μέσω του οποίου ο τομέας ύδρευσης-αποχέτευσης της χώρας μας βελτιώθηκε θεαματικά κι έγινε εφάμιλλος των ευρωπαϊκών. Το τελευταίο χρονικό διάστημα είναι σαν να μην υπάρχει, κι αυτό χωρίς προφανή λόγο κι αιτία. Ασφαλώς κι έχει ατέλειες και κενά, γεγονός που επισημαίναμε όλα αυτά τα χρόνια προτείνοντας την αναθεώρησή του. Από τη διαπίστωση, όμως, αυτή μέχρι την αργή, αλλά συστηματική διάλυσή του υπάρχει μεγάλο διάστημα. Ο ν. 1069/80 ισχύει και κανείς δεν μπορεί να ισχυρισθεί το αντίθετο. Κάθε άλλη παραδοχή και άποψη είναι αστήρικτη και παράλογη και πιθανόν να προσκρούει σε σκοπιμότητες που δεν γνωρίζουμε. Ο κοινωφελής χαρακτήρας των Δ.Ε.Υ.Α. όπως αυτός κατοχυρώνεται από τον ν. 1069/80 δεν τίς εντάσσει στο δημόσιο τομέα, αλλά προσδιορίζει τη φύση του έργου τους δηλ. ότι βασικός γνώμονας και θεμέλιο των δραστηριοτήτων τους είναι το κοινό συμφέρον και η κοινή ωφέλεια. Η ευελιξία με την οποία ο ν. 1069/80 εξόπλισε τις Δ.Ε.Υ.Α ήταν ο βασικότερος λόγος για τον οποίο οι Δ.Ε.Υ.Α. κατασκεύασαν τα έργα τους και τὰ λειτουργούν με τρόπο σύμφωνο με τις διεθνείς προδιαγραφές. Όλα τα προηγούμενα χρόνια ζητούσαμε από την Πολιτεία την αναθεώρηση του ν. 1069/80 ώστε να προσαρμοσθεί στις σύγχρονες συνθήκες του τομέα. Οι αποσπασματικές τροποποιήσεις του νόμου βοήθησαν σε αρκετές περιπτώσεις, αλλά δεν αρκούν. Βεβαίως, το αίτημα για αναθεώρηση του θεσμικού πλαισίου των Δ.Ε.Υ.Α. ίσως φαντάζει την στιγμή αυτή ως πολυτέλεια, αλλά δεν είναι έτσι. **Η ανάπτυξη για την οποία όλοι συζητούμε τον τελευταίο καιρό περνά και μέσα από τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου τομέων που συμβάλλουν σ' αυτήν.**

Παραπέρα, έχουμε επανειλημμένα επισημάνει στην Πολιτεία ότι οι Δ.Ε.Υ.Α. για να λειτουργήσουν με τρόπο αποτελεσματικό δηλ. για να εκπληρώσουν τον ρόλο τους θα πρέπει να διαθέτουν **το απαραίτητο ανθρώπινο δυναμικό** που σημαίνει **επαρκές κι εξειδικευμένο προσωπικό**. Μάλιστα, μετά τον «Καλλικράτη» οι ανάγκες των Δ.Ε.Υ.Α. σε προσωπικό αυξήθηκαν, αφού αυξήθηκε σε σημαντικό βαθμό το αντικείμενό τους. Δυστυχώς, σήμερα οι Δ.Ε.Υ.Α. είναι δέσμιες της απαγόρευσης των προσλήψεων που ισχύει στο δημόσιο τομέα κι έτσι όλες οι Δ.Ε.Υ.Α. (και κυρίως οι μικρές Δ.Ε.Υ.Α.) μηδεμιάς εξαιρουμένης, αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα προσωπικού. Το αίτημά μας προς την Πολιτεία είναι απλό και δεν θα κουρασθούμε να το επαναλαμβάνουμε: Δεν ζητούμε εξαίρεση από αντικειμενικές διαδικασίες προσλήψεων. Διεκδικούμε να μάς δοθεί η δυνατότητα να έχουν οι επιχειρήσεις όλο το απαραίτητο προσωπικό για να λειτουργήσουν σωστά. Το αντικείμενο των Δ.Ε.Υ.Α. συνδέεται άμεσα με τη δημόσια υγεία. Πώς η Πολιτεία διακινδυνεύει τη δημόσια υγεία με ρυθμίσεις οριζόντιου χαρακτήρα και πέρα για πέρα άδικες; Επισημαίνουμε και τονίζουμε για μια ακόμη φορά ότι το προσωπικό των Δ.Ε.Υ.Α. δεν επιβαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό, αφού οι Δ.Ε.Υ.Α. έχουν ίδια έσοδα.

Ο Πρόεδρος αναφέρθηκε αναλυτικά στα προβλήματα από τις ρυθμίσεις του ν. 4093/2012 τόσο όσον αφορά στο προσωπικό των Δ.Ε.Υ.Α. (μισθολογικές ρυθμίσεις, υπερωρίες κ.α.) όσο και στα Δ.Σ. (αποζημιώσεις). Σε συνεργασία και με την ΠΟΕ-ΔΕΥΑ έχουμε καταθέσει αναλυτικά υπομνήματα στα Υπουργεία Εσωτερικών και

Οικονομικών χωρίς μέχρι σήμερα αποτέλεσμα. Οι προσπάθειές μας, κυρίως, προς την κατεύθυνση του Υπουργείου Οικονομικών θα συνεχισθούν με στόχο να πεισθεί το Υπουργείο Οικονομικών για το δίκαιο των αιτημάτων μας. Θα πρέπει, όμως, και το Υπουργείο Εσωτερικών γνωρίζοντας τις Δ.Ε.Υ.Α., το θεσμικό τους πλαίσιο και τον τρόπο λειτουργίας τους να ενημερώσει το Υπουργείο Οικονομικών και να υποστηρίξει τα αιτήματά μας.

Το αίτημα προς τη ΔΕΗ για **μειωμένο τιμολόγιο για τις Δ.Ε.Υ.Α.** είναι ένα από τα αιτήματα της ΕΔΕΥΑ που δεν έχει βρει την παραμικρή ανταπόκριση από τον αποδέκτη του. Οι πανομοιότυπες απαντήσεις της ΔΕΗ προς την ΕΔΕΥΑ συνεχίζονται, το χρέος των Δ.Ε.Υ.Α. προς τη ΔΕΗ αυξάνει, ενώ συνεχίζονται και οι απειλές κατά τόπους για διακοπή της ηλεκτροδότησης. Η κατάσταση είναι εξαιρετικά σοβαρή με κίνδυνο να γίνει ανεξέλεγκτη. Από το βήμα της Γ.Σ. θεωρούμε σκόπιμο να επαναλάβουμε τα εξής :

Είναι παράδοξο, αλλά κυρίως άδικο να χρεώνονται οι ΔΕΥΑ από τη ΔΕΗ εδώ και τριάντα χρόνια με τον τρόπο που χρεώνονται οι απλοί καταναλωτές , ενώ λειτουργούν εγκαταστάσεις ζωτικής σημασίας και κοινής ωφέλειας όπως οι βιολογικοί καθαρισμοί.

Η ΕΔΕΥΑ μετά από συγκέντρωση στοιχείων από τις ΔΕΥΑ και μελέτη τους , έχει ζητήσει επανειλημμένα από τη ΔΕΗ να τροποποιήσει το τιμολόγιο με το οποίο χρεώνει τις ΔΕΥΑ, τονίζοντας το βιομηχανικό χαρακτήρα των εγκαταστάσεών τους, αλλά και τον κοινωφελή χαρακτήρα και τον αναπτυξιακό τους ρόλο.

Ειδικότερα, ζήτησε για **τις υδρογεωτρήσεις και τα αντλιοστάσια ύδρευσης** το τιμολόγιο από γενικής χρήσης να **αλλάξει σε αγροτικής χρήσης**, ενώ για τους **βιολογικούς καθαρισμούς και την αποχέτευση** να ισχύει το τιμολόγιο **βιομηχανικής χρήσης χαμηλής τάσης**. Στα πλαίσια των προσπαθειών της για εξορθολογισμό του τιμολογίου, η ΕΔΕΥΑ απευθύνθηκε και στην Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας η οποία αναγνώρισε ότι το αίτημα της ΕΔΕΥΑ είναι δίκαιο, χωρίς ωστόσο περαιτέρω αποτελέσματα.

Δυστυχώς, **η ΔΕΗ αρνείται συστηματικά** να ανταποκριθεί στο αίτημα της ΕΔΕΥΑ προβάλλοντας ως βασικό λόγο ότι τα αντλιοστάσια και οι βιολογικοί καθαρισμοί των Δ.Ε.Υ.Α. δεν υπάγονται στις βιομηχανικές δραστηριότητες σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Η ΕΔΕΥΑ αντιτείνει ότι το πρόβλημα **μπορεί και πρέπει να λυθεί άμεσα με αλλαγή της ισχύουσας νομοθεσίας κι επισημαίνει τον κίνδυνο εγκαταστάσεις ζωτικής σημασίας για το κοινωνικό σύνολο να σταματήσουν να λειτουργούν.**

Αναγνωρίζοντας ως ΕΔΕΥΑ την σοβαρότητα του θέματος θα ξεκινήσουμε στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα νέο κύκλο επαφών τόσο με την ηγεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης όσο και με την ηγεσία της ΔΕΗ για να εξευρεθεί ή έστω να δρομολογηθεί λύση.

Η υποβοήθηση των Δ.Ε.Υ.Α. για την συμμετοχή τους στο Σύμφωνο Εταιρικής Σχέσης (ΣΕΣ) για την προγραμματική περίοδο 2014-2020 θα αποτελέσει μία βασική δραστηριότητα της ΕΔΕΥΑ. Αξιολογούμε ως ιδιαίτερος θετικό το γεγονός ότι το ΥΠΕΚΑ αναγνώρισε την Ένωση ως βασικό συνομιλητή του για τα έργα των Δ.Ε.Υ.Α. και συμμετέχουμε στη ΘΟΕ Υδατικών Πόρων. Η αναπτυξιακή προοπτική των Δ.Ε.Υ.Α. περνά μέσα από το Σύμφωνο Εταιρικής Σχέσης και θα πρέπει αυτό να γίνει αντιληπτό από τις επιχειρήσεις ώστε

να υπάρξει έγκαιρη και σωστή προετοιμασία τους. Η ad hoc Ομάδα Εργασίας που έχουμε συστήσει στα πλαίσια των Επιτροπών μας ελπίζουμε ότι θα συμβάλλει στην αποτελεσματική διαχείριση όλων των ζητημάτων που θα προκύψουν, αλλά θα πρέπει και οι Δ.Ε.Υ.Α. να συνεργασθούν με την Ένωση ώστε να πετύχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.

Η συνεργασία μας με την Ειδική Γραμματεία Υδάτων για όλα τα θέματα της αρμοδιότητάς της που συνδέονται με το αντικείμενο των Δ.Ε.Υ.Α. θα επιδιώξουμε να διευρυνθεί. Δεν έχουμε μέχρι στιγμής αντιληφθεί ποιά είναι η θέση και οι απόψεις της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων όσον αφορά στην ιδιωτικοποίηση του νερού που επιχειρείται στη χώρα μας. Θεωρούμε, όμως, ότι θα πρέπει να πάρει ξεκάθαρη θέση σ' ένα ζήτημα που ασφαλώς συνδέεται με τις αρμοδιότητές της. Ως ΕΔΕΥΑ ευχαρίστως θα συμμετέχουμε σ' ένα διάλογο για τα ζητήματα του νερού στη χώρα μας και για τη διαχείριση των υδατικών πόρων γενικότερα.

Παραπέρα δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι οι Δ.Ε.Υ.Α. είναι κομμάτι της Τοπικής Αυτοδιοίκησης παρόλο που λειτουργούν ως ανεξάρτητες κι αυτοτελείς ως προς τους Δήμους επιχειρήσεις. Για τον λόγο αυτό θα εντείνουμε την συνεργασία μας με την ΚΕΔΕ, αφού η θεσμική της ισχύς και ο θεσμικός της ρόλος μπορούν να συμβάλλουν στην αποτελεσματικότερη προώθηση των αιτημάτων των Δ.Ε.Υ.Α. Η ΚΕΔΕ υπήρξε στο παρελθόν υποστηρικτής των αιτημάτων μας κι ελπίζουμε ότι και στο μέλλον δεν θα αρνηθεί να μάς συνδράμει.

Η συνεργασία που πρόσφατα αναπτύξαμε με την Medsos θα συνεχισθεί τόσο ως προς την «Συμμαχία για το Νερό» όσο και ως προς άλλες πρωτοβουλίες που ενδεχομένως θα προκύψουν.

Πολύ σημαντικό θεωρούμε και το κομμάτι της συνεργασίας της Ένωσης με τις Δ.Ε.Υ.Α. Η Ένωση ιδρύθηκε από τις Δ.Ε.Υ.Α. για τις Δ.Ε.Υ.Α. Η υποβοήθηση των Δ.Ε.Υ.Α. είναι ένας από τους βασικούς λόγους της ίδρυσής της και θέλουμε να πιστεύουμε ότι μέχρι σήμερα ανταποκρίθηκε ικανοποιητικά με βάση και τις δυνατότητές της. Το ίδιο θα συνεχίσει να κάνει και στο μέλλον, αλλά θα πρέπει και οι Δ.Ε.Υ.Α. να αντιληφθούν ότι η σχέση είναι αμφίδρομη. Βεβαίως, τον τελευταίο καιρό και με βάση όλα όσα αναφέραμε οι συνθήκες λειτουργίας των Δ.Ε.Υ.Α. έχουν δυσκολέψει (ελλιπές προσωπικό, γραφειοκρατία κ.α.) αυτό, όμως, δεν σημαίνει ότι δεν θα πρέπει οι Δ.Ε.Υ.Α. να ανταποκρίνονται στις πρωτοβουλίες της Ένωσης για συγκέντρωση στοιχείων που αφορούν στην λειτουργία τους. Η Ένωση πρέπει να έχει μία καθαρή εικόνα για τις Δ.Ε.Υ.Α. ώστε να μπορεί να υποστηρίξει με ακριβή στοιχεία και τεκμηριωμένες απόψεις τα αιτήματα των Δ.Ε.Υ.Α.

Κλείνοντας, θα ήθελα να τονίσω τα παρακάτω:

Το επόμενο διάστημα δεν θα είναι εύκολο για τις Δ.Ε.Υ.Α. Το τοπίο μέσα στο οποίο καλούνται να λειτουργήσουν οι επιχειρήσεις κρύβει κινδύνους και προβλήματα. Ωστόσο, από το βήμα της Γ.Σ. δεσμευόμαστε και διαβεβαιώνουμε τα μέλη μας ότι θα καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε οι Δ.Ε.Υ.Α. να μείνουν όχι απλώς όρθιες, αλλά να συνεχίσουν το έργο τους προς όφελος της ελληνικής κοινωνίας και της χώρας μας.
